

Hillary worden kan je leren. Hoe ze loopt, hoe ze praat, hoe ze zich kleedt: 300 zakenvrouwen werden gisteren in Amsterdam ondergedompeld in een Hillary-bad. Dik, dun, zwart of blank, er schuilt een Hillary in elk van ons. Je moet haar alleen weten te vinden.

Tip: met een rood mantelpakje ben je al een eind op weg.

SABINE VERMEIREN
IN AMSTERDAM



Amerikaanse vlaggetjes, overal waar je kijkt een Hillary Clinton tegen de muur: alles om de (vrouwelijke) American Dream te beleven. Foto Mol

300 zakenvrouwen op Clinton-cursus

Er schuilt een Hillary in elk van ons

Het decor is de ABN-Amro-bank op de Zuidas, zeg maar de Amsterdamse tegenhanger van Wall Street. In de zaal zitten 300 vrouwen. Sommigen zijn op pumps en in een mantelpakje gekomen, anderen op sneakers en in jeans. Naamkaartjes op hun borst verraden dat dit Natasja's, Marloezen en Suzannes zijn. Hun uiterlijk verraadt niet wat ze gemeen hebben. Eén voor één zijn het vrouwen met topfuncties in de juridische, medische en zakenwereld. Het zijn advocaten, dokters, bankiers, strategen, en ondernemers. Iemand stelt zich voor als theoloog. Ik ben er ook. Ik ben journalist.

Thumbs up
Het is dinsdagnamiddag en deze vrouwen delen een droom. Ze willen dat Hillary Clinton straks

president wordt. Minstens de moréle winnaar vinden ze haar nú al. Omdat ze vrouw is? Ook. Maar evengoed om de manier waarop ze ooit zo ver geraakte. Lag dat aan 'inhoud'? Slechts deels. Evengoed aan de juiste schoenen, aan doordachte lichaamstaal, aan afgewogen taalgebruik, aan oogcontact. Handigheidjes, zeg maar, die je kan 'leren'. En laat dat hiervandaag,

op de 'Hillary Happening', het cursusmateriaal zijn. Het is twee uur in de namiddag, en in het auditorium van ABN AMRO heeft iedereen een vlaggetje gekregen om straks mee te zwaaien als de eerste communicatie-expert binnenkomt. Als dat wat later gebeurt, is dat in Hillary-stijl. Thumbs up, brede glimlach, en zogenaamde blikken van herkenning met bekenden in het publiek. The crowd goes insane. We zwaaien en we doen wat vooraf is afgesproken: we 'huggen' met onze buurvrouw, die we van haar noch pluim kennen. De Nederlanders rond me vinden dat minder raar dan ikzelf.

«Hebben jullie er zin in?» Farah Nobbe, die van 'goed presenteren' al vijftien jaar haar job maakt, heeft aan één zin genoeg om de zaal op haar hand te krijgen. En of deze vrouwen er zin in hebben. «Mooi zo! En gaat ze winnen?» Het auditorium ontploft bijna.

Te schattig
Niemand van deze vrouwen woont in de Verenigde Staten, niemand kent Hillary persoonlijk, niemand mag voor haar stemmen. Maar de solidariteit en de verbondenheid met de eerste vrouwelijke presidentskandidaat is enorm. Hoe dat komt? Hun gemeenschappelijke deler, met

name 'het glazen plafond'. De vrouwen die hier vanmiddag zijn samengekomen: ze werken in overwegend mannelijke sectoren, en dat vinden ze niet altijd gemakkelijk. Als ze onderling verhalen uitwisselen, knikken ze instemmend. Néé, ze willen niet 'het mannetje' zijn op de vloer. Maar als ze vrouw willen zijn, hoe hárd mogen ze dat dan? Wanneer wordt kordaat dominant? En vanaf wanneer is warm te schattig? Ze leren het vandaag van de besten: de batterijspindoctors, communicatie-experten, taalstrategen en imagoconsulenten heeft van Hillary elk stukje bestudeerd. Er zijn in totaal vijf workshops. Ik kies er twee. Ik zal me leren kleden zoals Hillary en ik zal leren spreken zoals Hillary.

Haar stijlvolle bril en bruinleren kokerrok zeggen het al: Sacha Bertus is iemand die nadenkt over kleren. Haar job is stijladvies geven. Dat doet ze bij sommige van Nederlands belangrijkste politici en zakenmensen. Fysiek opvallen op de juiste manier. Daar draait alles om. «Je wil twee dingen uitdragen. Competentie. Warmte. Gebruik je kleren daarbij als strategisch wapen. Kies voor veilig maar ook niet té. Maak het vrouwelijk, maar ook niet erover. Een 'pantsuit' – kijk naar Hillary – is een topper. Alleen, laat het geen mannenpak zijn én koop het in de goeie maat. Over-

GELEERD IN DE WORKSHOP SPREKEN:

«Denk na over wat je wil vertellen, maar niet te hard. Voor elke keer dat je 'ik' zegt, wil ik ook een keer 'jij' horen. En als je zenuwachtig bent: nooit zeggen, nooit laten zien»

sized is vreselijk. Let op met zwart. Zwart creëert afstand, het maakt je koud. Kies veel liever voor kleur, daarmee maak je een statement. Rood of zo. En vergeet 'lekker' gemakkelijk. 'Lekker gemakkelijk' is niet de boodschap die je wil uitdragen. Sacha praat een uur lang, de zaal hangt aan haar lippen. «Wees perfect verzorgd, maar laat het er niet uitzien alsof je er veel tijd aan hebt besteed. Kies iets moois, maar zorg dat het niet te veel kost. Daarmee kweek je geen sympathie. En onthou: je wil 'vrouw' zijn. Geen meisje. En al zeker geen bitch.»

Rollenspelletje
Ik onthou: pantsuit. Nu nog leren spreken. Communicatie-expert Natalie-Mieras is er een krak in. Anderhalf uur podium. En geen seconde verveelt ze. Ik doe oefeningen, speel rollenspelletjes met m'n buurvrouw, hoor mezelf stutelen, maar ook herpakken. «Denk na over wat je wil vertellen, maar niet te

hard. Bereid niet elk woord, elke komma voor. Wees authentiek, neem hooguit wat steekwoorden mee en blijf niet hangen in statements. Voor elke keer dat je 'ik' zegt, wil ik ook een keer 'jij' horen. Betrek de zaal. Kijk mensen aan, werk op hun onderbuik en zeg hoe blij je bent dat ze hier zijn. En als je zenuwachtig bent: nooit zeggen, nooit laten zien. Smijt jezelf voor de leeuwen, ga staan op dat podium en doe alsof het je vanzelf gaat. Doe ik ook.»

Als het zeven uur is en de workshops zijn afgelopen, verzamelen 300 Hillary's zich weer in het auditorium. Er zijn hamburgers, hotdogs, Amerikaanse vlaggen en een laatavonddiner. Er wordt gekwetterd en gegoocheld met businesscijfers, en er wordt 'genetwerkt'. Vanochtend wordt er weer gewoon gewerkt en zijn er weer volle agenda's. Er zullen weer mannelijke collega's zijn en harde meetings. Maar ook girlpower. En pantsuits – driehonderd, wellicht.

GELEERD IN DE WORKSHOP KLEDIJ:

«Kies voor veilig, maar ook niet té. Een rode 'pantsuit' is een topper. En onthou: je wil 'vrouw' zijn, geen meisje. En al zeker geen bitch»



Onze reporters bloggen LIVE

Jeroen Bessort Jelle Brans

15%